

Vrouw en bedrijf

Bouwoffer

Dorien Pronk uit Limmen is sinds kort het bedrijf 'Een verborgen geschenk' begonnen. Ze maakt loden bouwoffers. Maar wat zijn bouwoffers? Een bezoek waard dus. We worden hartelijk welkom geheten en Dorien is niet meer te stuiten met haar verhaal.

Tien jaar geleden bezocht ze met haar gezin kasteel Doornenburg bij Arnhem, waar de serie Floris was opgenomen, zij waren grote fans hiervan. Tijdens de rondleiding viel haar oog op een baksteen met een uitholling, erin lag een loden amulet met inscriptie.

De loden munt was waarschijnlijk een 'bouwoffer', gevonden tussen een stapel middeleeuwse bakstenen uit Arnhem. Een bouwoffer diende als bescherming voor het huis en zijn bewoners.

De gedachte aan bouwoffers liet Dorien, als dochter van een loodgieter en echtgenoot van een metselaar, niet meer los. Ze probeerde alle informatie over bouwoffers te vinden en de symbolen die daar bij horen. En zo ontstond het idee om bouwoffers te gaan maken. Dorien wilde

het hoefijzer, gewei, klavertje vier, zwaluw, ananas en roos erop hebben. Die staan allemaal voor geluk, liefde, hoop, vrijheid, kracht en vertrouwen. Met het bouwoffer hoop je dat de mensen gelukkig worden in hun huis en er weer veilig terugkeren. Een grafisch ontwerper tekende de aangeleverde symbolen. Het lood dat afkomstig is van oude huizen in de omgeving van Alkmaar wordt omgesmolten en gegoten in de mal.

Dorien graveert op de achterkant een persoonlijke tekst, namen van de bewoners, huisadres en datum. Het bouwoffer wordt ingemetseld of begraven bij de voordeur. Als verwijzer is een klein loden knopje in de vorm van een roosje. Dit wordt bij de voordeur bevestigd en verwijst dat er binnen een straal van twee meter een bouwoffer is.

Het herinnert de bewoners aan de lieve mensen, die dit geschenken hebben en het nodigt bezoekers uit tot een gesprek bij de voordeur. Het huis krijgt hiermee een eigen verhaal.

Ook in de joodse traditie komt iets dergelijks voor, nl een 'Mezouza' een klein staafje met een stukje van de Thora erin, dat



Foto: Judith Swenne-Voorbach

Dorien Pronk-Roobeek, 48 jaar

Gehuwd, twee zonen van 17 en 20 jaar
Administratie voor Pronk BV metselbedrijf en loodgieterbedrijf A.J. Coppens
Voorzitter en hoofd decor van musicalvereniging The Cast

ook bij de voordeur wordt geplaatst.

Een artikel over haar bedrijf verscheen in het Noordhollands Dagblad. Daar kreeg Dorien veel reacties op en kwamen de eerste opdrachten binnen, bv. een opa en oma die bouwoffers voor hun kleinkinderen bestelden. Binnenkort komt er een artikel in het blad 't Herenhuis, een blad voor wonen met respect voor historie.

Wilt u meer lezen over het bedrijf van Dorien, kijk dan op www.bouwoffer.nl

Judith Swenne-Voorbach



Muziekcursus in Bergen **Tip**

Onze afdeling wilde graag eens een wat bredere opgezette cursus over muziek volgen. Het organiseren ervan bleek echter nog niet zo eenvoudig, want waar vind je een inspirerende en enthousiaste docente die begrijpt wat de wensen zijn.

Gelukkig werden wij geattendeerd op Karin Smits uit Hippolytushoef, muziekdocent en dirigent. In vijf ochtenden heeft Karin ons

op boeiende wijze laten kennismaken met allerlei facetten van 'muziek' in de breedste zin van het woord. Al snel bleek dat wij veel wilden, bijna téveel...

De dames waren geïnteresseerd in de instrumenten, muziekstijlen, componisten en de historie van dit alles. Karin heeft ons op deze boeiende ontdekkingstocht begeleid.

De cursus die zij heeft samengesteld werd Palet vol Klank Kleur genoemd. Elke les bestond uit een uitleg van o.a. blaas- (hout en koper), snaar-, en slaginstrumenten en behandelde de muziekgeschiedenis, ondersteund door CD en DVD, als een kleurig palet van klanken. Zij toonde onbekende muziekinstrumenten uit haar eigen, soms op bijzondere wijze verkregen verzameling

en last but not least waren er de inspirerende 'sfeertafels'. Deze werden ingericht met voorwerpen uit de periode die werd besproken, zoals ganzenveer en inktstel, oude flessen, oude brieven of muziekbladen, kleding of afbeeldingen van componisten. Als afsluiting werden we ingewijd in de geheimen van het dirigeren en stonden we met dirigeerstok de bewegingen na te doen. Deze muziekcursus was een heel bijzondere ervaring voor alle deelnemers!

Wil de Vries
Cursuscommissie afdeling Bergen NH

Voor informatie:
Karin Smits, tel. 0227- 592 959
E-mail: degrebbe@hotmail.com

